

Evenementenkalender

panning
thuis

JULI
MA 26 **SPRINGKUSSEN-
FESTIJN**

AUGUSTUS
ZO 1 **SPECIAL SUNDAY
KLEEDJESMARKT**
MA 2 **CIRQUE DU KEPÈL**
VR 6 **ZOMERMARKT KEPÈL**
MA 9 **SPELLENMIDDAG MET DAELZICHT**
VR 13 **ZOMERMARKT KEPÈL**
MA 16 **CIRQUE DU KEPÈL**
VR 20 **ZOMERMARKT KEPÈL**

ELKE WOENSDAG WEEKMARKT
9.00 – 16.00 uur

**Kepeëla
Cultura**

Rabobank
PARTNER
THUIS IN PANNINGEN

September

Zondag 5 september	Koopzondag 'Special Sunday'	13.00 – 17.00 uur
Zondag 12 september	Mode Koopzondag – Glitz & Glam*	12.00 – 17.00 uur

Oktober

Zondag 3 oktober	Koopzondag 'Special Sunday'	13.00 – 17.00 uur
------------------	-----------------------------	-------------------

November

Zondag 7 november	Koopzondag 'Special Sunday'	13.00 – 17.00 uur
Zondag 21 november	Sintintocht in Panningen	13.00 – 17.00 uur
Vrijdag 26 november	Black Friday	winkels open tot 22.00 uur
Zondag 28 november	Sinterklaaskoopzondag	13.00 – 17.00 uur

December

Zondag 5 december	Koopzondag 'Special Sunday'	13.00 – 17.00 uur
Zondag 19 december	Kerstkoopzondag	13.00 – 17.00 uur
Vrijdag 24 december	Kerstavond	zaterdag openstelling
Maandag 27 december	Boxing Day	winkels normaal geopend
Vrijdag 31 december	Oudjaarsdag	zaterdag openstelling

*Glitz & Glam wordt nog bekeken wat conform regelgevingen Corona mogelijk is. Op basis daarvan wordt evenement ingericht en definitieve datum bepaald. Berichten zullen z.s.m. volgen.

Bewoners aan het woord

Jeanne en Dré Ottenheijm

We wonen sinds kort in de Parel van Panningen. Hoewel het een prachtig appartement is, met een mooi uitzicht op het centrum, is het nog even wennen. We hebben altijd een slagerij gehad in het centrum. Na ons huwelijk hebben we 12 jaar in het appartement boven de zaak gewoond. Toen we kinderen kregen zijn we ergens anders gaan wonen. We wisten dat we terug zouden gaan, zodra de kinderen uit huis gingen. Dat hebben we gedaan en er nog 25 gelukkige jaren gehad. Door de zwakke gezondheid van Dré was dat appartement op een gegeven moment niet meer praktisch. Vandaar dat we het verkocht hebben en nu dus, op steenworpafstand, in de Parel wonen. Het is heerlijk wonen in het centrum; iedere dag genieten we van de dynamiek.



Anita Gerards en Hein Sengers

Sinds 10 jaar wonen Hein en ik in een appartement op de Markt. Eerst nog met Sten, maar sinds kort woont hij op zichzelf. Gelukkig wel nog in de buurt. Het is een ruim appartement met een groot dakterras, waar we ons helemaal thuis voelen. We wonen tegenover mijn sieradenwinkel: Chic & Choc. Dat is natuurlijk harstikke handig, maar soms is het ook wel een nadeel. Ik kan het dan nog minder loslaten. Als het overdag druk is geweest, schiet ik in de avonduren snel naar de overkant om zaken af te maken waar ik niet aan toe ben gekomen. Dat is natuurlijk niet altijd gezellig voor Hein. En we doen niet te veel boodschappen in een keer, want dat is niet handig met de trap. Toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen; altijd onder de mensen in een geweldig centrum.

Toos Ingeveldt-Verhees

Met mijn echtgenoot woonde ik in Hunsel. Helaas is hij mij 18 jaar geleden overleden. Tijdens een voettocht in 2016 naar Santiago had ik me bedacht dat het tijd werd om ergens anders te gaan wonen. Een nieuwe start met alle voorzieningen in de buurt. Zo ben ik in Roermond terecht gekomen. Hier kwam ik al redelijk snel tot de conclusie dat Roermond het niet voor mij was. Ik nam het besluit om na mijn pensioen naar een groot dorp te verhuizen. Ik ben me gaan oriënteren en op een gegeven moment kreeg ik deze tip van een vriendin. Ik had meteen het gevoel van thuiskomen. Het was snel geregeld en nu woon ik in het Hof van Panningen in een prachtig appartement met fijne burens. Ik ken hier al veel mensen, omdat ik 40 jaar bij Daelzicht heb gewerkt. Hier ben ik op mijn plek; de rust, ruimte en cultuur, de mensen om me heen, alle voorzieningen en een perfecte uitvalsbasis voor fiets- en wandelroutes.



Joep Joosten

Zo'n 1.5 jaar geleden ben ik in het centrum komen wonen in het appartement boven Dresscode. Het is ruim opgezet en we delen het dan ook met z'n drieën. Ieder heeft zijn eigen kamer en dan hebben we nog wat gezamenlijke ruimtes. Dat werkt prima en we kunnen de huur delen zodat het allemaal betaalbaar blijft. Mij hoor je niet klagen, welke twintiger vindt het nou niet leuk om langs de kroeg te wonen?